

Μια απόπειρα να απαντηθούν με αξιοπιστία πέντε θεμελιώδη ερωτήματα για την Ανάπτυξη

Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

1. Μπορούμε σήμερα να ελπίσουμε σε μια ενδογενή και αποκεντρωμένη παραγωγική ανασυγκρότηση της πατρίδας μας χωρίς αρχές, υπεύθυνο και τεκμηριωμένο στρατηγικό σχεδιασμό Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, αλλά και «μετρημένες» ριζικές και πολλές φορές επώδυνες συλλογικές ανατροπές και δράσεις;

- Από ποιον; • από πολιτικούς οι οποίοι στην πλειοψηφία τους υπέστειλαν την σημαία της εθνικής αξιοπρέπειας, κυριαρχίας και ανεξαρτησίας και χωρίς καμιά τεκμηρίωση και αυτοκριτική «ισοδυναμούν» την ανθρωπιστική καταστροφή στην οποία οδήγησε η πολιτική τους με την ανάγκη πλήρους εφαρμογής, ηλίθιων, αντιεπιστημονικών και φανερά λαθεμένων «προσπατούμενων»;
- από πανομοιότυπα, αποϊδεολογικοποιημένα, νεοφιλελεύθερα εν πολλοίς και εν τούτοις πάντα ενδο- και αλληλοσπαρασσόμενα κόμματα τα οποία κατείχαν, κατέχουν ή διεκδικούν μια κολοβή και δοτή στην πράξη εξουσία και έδωσαν και δίνουν σημεία γραφής τους με την άτεγκτη και αδιοπραγμάτευτη «καθαρότητα» των «αρχών» και «αξιών» τους που τα εμποδίζει να διαβουλευθούν και να συμφωνήσουν έστω και σε ελάχιστον κοινούς τόπους;
- από βουλευτές οι οποίοι συνηθέστατα πολιτεύονται μέσα από ατέρμονες, άχαρες, απωθητικές, αδιέξοδες και κακόγουστες τηλεμαχίες και δρουν οι περισσότεροι παζαρεύοντας, ονειρευόμενοι και προετοιμάζοντας την επανεκλογή τους και με την ανταποδοτική βοήθεια κάθε διαπλεκόμενου κέντρου εξουσίας;
- από κομματικά συνδικάτα χωρίς κοινωνικές αναφορές, αναιμικά, αναξιόπιστα, χειραγωγούμενα κι αναποτελεσματικά;
- από τοπική αυτοδιοίκηση παράρτημα κομμάτων και εφελτήριο συνήθως για πολιτική ανέλιξη φιλόδοξων πολιτευτών;
- Με ποιους; • με αδιάφορους, κλεισμένους στον εαυτό τους, απογοητευμένους, καθημαγμένους, παθητικούς, αποσυρμένους και καταθλιπτικούς πολίτες, αλλά και τους πρώην και νυν και αεί οπαδούς παλιών και νέων «σωτήρων» και πιστούς χειροκροτητές, που χωρίς ίχνος αυτοκριτικής θα προσδοκούν πάντα «την καλή»;
- με αναίτια (και αδικαιολόγητα τις περισσότερες φορές) αντιμαχόμενων και απόλυτα ασύμβατων «φραστικά» ορθοδοξιών συλλογικότητες;
- με τους γνωστούς υπερκινητικούς «διανοούμενους» παντός καιρού οι οποίοι ανενδοίαστα διαθέτουν προς κατανάλωση την αυθεντία τους σε κάθε συστημική ή ανερχόμενη ριζοσπαστική «εξουσία»;
- με τους πάντα διορατικούς επαγγελματίες «εθελοντές» των κυβερνητικών μη κυβερνητικών και δήθεν μη κερδοσκοπικών οργανώσεων;
- με την στοχευμένη (και πολλά πάντα υποσχόμενη ανταποδοτικά) υποκριτική και αναξιοπρεπή «φιλανθρωπική» δράση μελών των μεγάλων «οικογενειών» και την ψευδεπίγραφη «εταιρική κοινωνική ευθύνη» των κρατικοδίαιτων επιχειρήσεων και των φορο και εισφορο φυγάδων παντός τύπου;

- Πώς;
 - με την πολιτική και τους πολιτικούς απαξιωμένους και συρόμενους, (αν και είναι «ορκισμένοι εχθροί του», αλλά για λόγους «ρεαλισμού») στο άρμα του νεοφιλελευθερισμού και της πολυδιάστατης υποτέλειας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και πάντα για τη «σωτηρία» της πατρίδας;
 - με την κοινωνία καθημαγμένη και εξοντωμένη με μια τέτοια «ολική» ανθρωπιστική κρίση και καταστροφή;
 - με τη μέση κοινωνική συνείδηση βυθισμένη στο χυλό της ελέω Μ.Μ.Ε. κυρίως περιέουσας ολικής πολιτισμικής υποβάθμισης;
 - με τον «πολιτισμό» (κυρίως μέσω των διαπλεκόμενων Μ.Μ.Ε.) απόλυτα εμπορευματοποιημένο, ισοπεδωμένο στο χαμηλότερο δυνατό σημείο, εκμαυλιστικό και αλλοτριωτικό;
 - με τους ανθρώπους και το φυσικό και χτισμένο περιβάλλον όπου γης σε θανάσιμο κίνδυνο από τις επεμβατικές πολιτικές διασφάλισης των στρατηγικών συμφερόντων των υπερδυνάμεων και της κερδοφορίας των πολυεθνικών κολοσσών;
 - με τις στρατιές οικονομικών μεταναστών και πολιτικών προσφύγων από τα θέρετρα των αντιφατικών γεωπολιτικών ασκήσεων και παιγνίων εξουσίας και ανταγωνισμού των υπερδυνάμεων και των εκάστοτε περιφερειακών τοποτηρητών τους;
 - με την τεχνική/τεχνολογία στοχευμένη να λεηλατεί τα φυσικά και ανθρώπινα διαθέσιμα του πλανήτη και τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα όπου γης;
 - με εκείνους τους μικρόψυχους πανεπιστημιακούς οι οποίοι αφού ωφελήθηκαν απ' τις μεταβατικές διατάξεις του, όχι μόνο δεν υπερασπίστηκαν και δεν αξιοποίησαν τις επαναστατικές δημοκρατικές, αξιοκρατικές και αυτοδιαχειριστικές πρόνοιες του Νόμου Πλαισίου 1268/82 για τα Πανεπιστήμια, για να αντικρούσουν με το έργο και το παράδειγμά τους την νεοφιλελεύθερη επιδρομή στους ναούς της έρευνας, της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και της κριτικής σκέψης, αλλά συνήργησαν στην κατασυκοφάντησή τους ως «άντρων» διαφθοράς, διαπλοκής και αναρχίας από τους υπάιτιους της γενικευμένης απαξίας της πατρίδας μας;
 - με νεοφιλελεύθερα, συνεχώς υποχρηματοδοτούμενα, ιδιωτικοποιούμενα και εμπορευματοποιούμενα Πανεπιστήμια, ταγμένα να εγχαράσσουν την άρχουσα ιδεολογία και τα αγοραία ήθη της στη νέα γενιά μας σε αगाστή ανταγωνιστική σύμπνοια με τα καταιγιστικά ενισχυόμενα «ισότιμα» ιδιωτικά δήθεν πανεπιστήμια;

2. Και μπορεί να υπάρξει ενδογενής και αποκεντρωμένη, παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας ερήμην της ολοκληρωμένης της ανασυγκρότησης;

- σε
- πολιτικό
 - πολιτισμικό
 - κοινωνικό
 - οικονομικό
 - τεχνικό /τεχνολογικό και
 - περιβαλλοντικό
- επίπεδο ;

χωρίς να γίνουν πρωταγωνιστές της ζωής τους:

- | | | | | |
|----|--|---|------------|---|
| οι | • ενεργοί,
• υπεύθυνοι,
• μορφωμένοι,
• ολόπλευρα και αξιόπιστα
ενημερωμένοι και
• συνειδητοί | } | πολίτες ως | • εργαζόμενοι
• επιστήμονες
• παραγωγοί
• δημιουργοί και
• επαγγελματίες; |
|----|--|---|------------|---|

3. Και είναι δυνατή αυτή η ολοκληρωμένη ανασυγκρότηση χωρίς ένα καινούργιο εμπνευστικό και αξιόπιστο όραμα;

- που να λειπει την πραγματική αλήθεια προς όλες τις κατευθύνσεις χωρίς ψιμυθιώσεις και μισόλογα;
- που να μην τάξει σε όλους λαγούς με πετραχήλια ενώ στην πράξη θα εγγυάται μόνο αντίπασης, ακόμα και καταστροφικής, θυσίας των πολλών, την διασφάλιση των συμφερόντων του χρηματοπιστωτικού συστήματος, των διαπλεκόμενων Μ.Μ.Ε. και των φορο- και εισφοροφυγάδων;
- που να μην κανοναρχείται από αποτυχημένους πρώην, ή φιλόδοξους και ματαιόδοξους νέους «σωτήρες» που δεν αντιλαμβάνονται με διεπιστημονικό και ολοκληρωμένο τρόπο τη σημασία, την ανάγκη και την αξία της συστηματικής δημιουργίας και ενημέρωσης των απαραίτητων πληροφοριακών υποδομών ακριβών και αξιόπιστων μετρητικών και ποιοτικών στοιχείων τα οποία συγκροτούν την πολυδιάστατη «πραγματική» φυσική και κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, την οποία όμως, χωρίς να την ξέρουν, «μαγικά» υπόσχονται να την αλλάξουν προς ένα «άδηλο» αξιολογικά «καλύτερο» μέλλον;
- που να μην εξαντλείται στη θεοποίηση μιας περισσότερης ή λιγότερης παραπλανητικής και πάντα ζημιόγону για τους πολλούς «εξόδου στις αγορές»;
- που να μην αγωνίζεται για ένα δολοφονικό για τους πολίτες και το περιβάλλον παντοτινό αλλά «βιώσιμο» δημόσιο χρέος;
- που να μην αποκαθλώνει τη συνθήκη του Μάαστριχτ, τη συμφωνία της Μπολόνια για τον ενιαίο νεοφιλελεύθερο πανεπιστημιακό χώρο στην Ευρώπη, το Δουβλίνο II, τα Σύμφωνα σταθερότητας (λέγε με θανατερής λιτότητας) και (ανύπαρκτης) ανάπτυξης, «βιώσιμης» ή «αιεφόρου» για τους έχοντες και κατέχοντες μόνο (από το 1992 ως σήμερα) και «πράσινης» και «έξυπνης» μέχρι το 2020 σύμφωνα με την νέα δεκαετή στρατηγική της (μέχρι σήμερα τουλάχιστον) νεοφιλελεύθερης και καθόλου αλληλέγγυας και «ολοκληρωμένης» και με κοινωνική συνοχή Ευρωπαϊκής Ένωσης;
- χωρίς, μ' άλλα λόγια, σε επίπεδο θεωρίας, πράξης και αξιόπιστου παραδείγματος, το άνοιγμα ενός δύσκολου και γοητευτικού εναλλακτικού δρόμου ολικής ανατροπής, προς μια άξια να βιωθεί απ' όλους τους πολίτες σε πλανητικό, υπερεθνικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή, φύλο, θρησκεία και κοσμοθεωρία

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,

με ειρήνη, δημοκρατία, ελευθερία, αξιοπρέπεια, αξιοκρατία, διακαίωση, ήθος, ίσες ευκαιρίες και κοινωνική αλληλεγγύη;

Μιας καινούργιας δηλαδή «καλύτερης» ισορροπίας ανθρώπινων, κοινωνικών και παραγωγικών σχέσεων και συστημάτων χρήσεων γης, απασχόλησης, παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης, όπως αυτή θα διαμορφώνεται στις κάθε φορά συνθήκες μαχητικής συνύπαρξης:

- των αρχών και επιλογών των δυνάμεων που θα βρίσκονται στην δημοκρατική κυβέρνηση
- με τη μέση κοινωνική συνείδηση που δεν θα διαπλάθεται απ' τα διαπλεκόμενα ΜΜΕ και τους πολυδιάστατα αμοιβόμενους θεράποντές τους, και τη
- δυναμική μιας αναγεννημένης κοινωνίας με θεμέλιο την δημόσια παιδεία ως μόρφωση και πολιτισμό, κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα για κάθε πολίτη στον οποίο και θα υπαγορεύει πειστικά και τις δικές του υποχρεώσεις για μια δημοκρατική κοινωνία;

4. Με ποιες προϋποθέσεις στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για μια αξιόπιστη αλλαγή;

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί μεταξύ άλλων:

- με μια δημόσια, ανοιχτή, δημοκρατική παιδεία ως μόρφωση και πολιτισμό για κάθε πολίτη και εργαζόμενο που θα μπορεί, θα θέλει, και θα υπερασπίζεται αξιοκρατικά και δεμένα, με τις ανάγκες των ανθρώπων, της κοινωνίας και της χώρας, δημόσια πανεπιστήμια, σχολεία και νοσοκομεία,
- με ελεύθερη, αλλά και με στοχευμένη στην κατεύθυνση του ήθους και των αξιών της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης πανεπιστημιακή έρευνα και τεχνολογία, στο πλαίσιο αξιόπιστων και πραγματικά διεπιστημονικών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών,
- με τη συστηματική, ανυπόκριτη, ανοιχτή, ειλικρινή διαβούλευση των κοινωνικών δυνάμεων από τα κάτω για όλα τα μεγάλα αλλά και τα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων,
- με ενότητα στη δράση και με σεβασμό στις διαφορετικότητες και τις διαφορές,
- με προστατευόμενα τα θεμέλια των Επάλληλων Συνθέσεων στις οποίες θα καταλήγουν οι συστηματικές και συντονισμένες διαβουλεύσεις,
- με σεβασμό στις συμφωνίες, με δημιουργική διερεύνηση των τυχόν διαφωνιών και των αιτιών τους και με διάθεση υπέρβασης των αναιτιολόγητων εμμονών κάθε πλευράς,
- με την επιτέλους ολοκλήρωση των εργασιών του Εθνικού Αναπτυξιακού Κτηματολογίου, το οποίο θα αποτελεί και με αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχμής της φωτοερμηνείας, της τηλεπισκόπησης και των ψηφιακών επεξεργασιών εικόνων υψηλής ευκρίνειας την ασφαλή, αξιόπιστη και ολοκληρωμένη υποδομή ποιοτικών και μετρητικών πληροφοριών για τη γη, τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και επεμβάσεις και το περιβάλλον, μ' άλλα λόγια, για τις Ολοκληρωμένες Αποδόσεις των στοιχείων που συγκροτούν την πραγματική φυσική και κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της πατρίδας μας και θα αποτελούν τη βάση για τον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό της Ολοκληρωμένης της Ανάπτυξης,
- με την ανάπτυξη και λειτουργία ελεύθερων, ανεξάρτητων, χειραγώγητων, αυτοδιαχειριζόμενων, συνεταιριστικών, παραγωγικών και δημιουργικών συλλογικοτήτων, που να στηρίζονται στις δικές τους και μόνο δυνάμεις, που να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους,
- με τη ριζική αμφισβήτηση και απόρριψη των κατεστημένων, καταγιγιστικά προβαλλόμενων και εκμαυλιστικά επιβαλλόμενων, στάσεων, συμπεριφορών, διαδικασιών και καταναλωτικών «ευκολιών» του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
- με το χτίσιμο νέων ανθρώπινων, κοινωνικών και παραγωγικών σχέσεων που να είναι πειστικά «καλύτερες» απ' όσες επαγγέλθηκαν ή επαγγέλλονται, εφαρμόστηκαν ή επιβλήθηκαν μέχρι σήμερα, από τους κάθε φύσης εξουσιαστές ή «σωτήρες»,
- με τον δύσκολο αλλά αποτελεσματικό πολιτικό συντονισμό των εναλλακτικών συλλογικών πρωτοβουλιών και δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

5. Υπάρχουν πειστικά παραδείγματα του καθόλου ουτοπικού αυτού δρόμου προς μια Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη;

Η θεωρία, η πράξη και τα παραδείγματα του Μοντραγκόν, της Μαριναλέντα, της Ανάβρας, των αυτόνομων εναλλακτικών κοινωνικών, δημιουργικών και αυτοδιαχειριζόμενων παραγωγικών συλλογικών συνεταιριστικών πρωτοβουλιών, δομών και δράσεων που φυτρώνουν από τα κάτω, ζουν και αποδίδουν σ' όλη την Ελλάδα και οι Ολοκληρωμένοι Αναδασμοί στο κέντρο και την περιφέρεια, ανοίγουν το δύσκολο δρόμο της ριζικής αλλαγής που αποφασίζουν να πάρουν οι ενεργοί, υπεύθυνοι, μορφωμένοι και συνειδητοί πολίτες. Οι Ολοκληρωμένες Αποδόσεις των στοιχείων που συγκροτούν την συγκεκριμένη φυσική και κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα κάθε περιοχής θα θεμελιώνουν την Ολοκληρωμένη της Ανάπτυξη με αξιοποίηση των πραγματικών δυνάμεων και δυνατοτήτων των φυσικών και ανθρώπινων διαθεσίμων κάθε περιφέρειας από αυτές τις αυτόνομες νέες διεπιστημονικές συνεταιριστικές εναλλακτικές παραγωγικές συλλογικότητες που θα αμφισβητούν με φαντασία και πολλή δουλειά πειστικά και αποτελεσματικά τις κατεστημένες διασπαθίσεις πολύτιμων δημοσίων πόρων, μέσα από τα αιώνια προγράμματα ψευδοκαταρτίσεων και επαναψευδοκαταρτίσεων (με τα οποία οι συστημικές κατεστημένες κομματικές δυνάμεις επιχειρούσαν και επιχειρούν να αποφορτίσουν κατά το δοκούν περιστασιακά τους αριθμούς των τεράστιων ποσοστών ανεργίας και ειδικότερα της ανεργίας των νέων, με τη σύμφωνη γνώμη αλλά και πράξη πολλές φορές, των κατά τα άλλα καταγγελλόντων τις μνημονιακού ήθους «μεταρρυθμίσεις»).

Επιμύθιο

Έχουμε υποστηρίξει και επανειλημμένα τεκμηριώσει ότι :

Θεωρία χωρίς Πράξη = 0
Πράξη χωρίς Θεωρία = 0 και
Θεωρία και Πράξη χωρίς Πειστικό Παράδειγμα = 0

Τα πειστικά παραδείγματα των με ήθος, δημιουργικότητα, φαντασία, αυτοπεποίθηση, διεπιστημονική θεμελίωση (που θα αγκαλιάζει και την παραδοσιακή αυτόχθονη σοφία) και με πολλή δουλειά ελεύθερων και αποφασισμένων συλλογικοτήτων, θα πολλαπλασιάζουν την κοινωνική δυναμική, θα διαπλάθουν νέες συνειδήσεις και θα αναδεικνύουν και θα στηρίζουν αξιόπιστες δημοκρατικές κυβερνήσεις στον όμορφο δρόμο της πραγματικής αλλαγής.

Αναφορές

<http://drokos.webnode.gr/>